

# Zlatá Koruna

Op 6 april 1263 en in het Oostenrijkse klooster Heiligenkreuz (Heilig Kruis) begonnen de monniken van de cisterciënzerorde aan een reis. Het doel van hun reis was "een bepaalde plaats in Bohemen", die ze misschien halverwege dezelfde maand bereikten. Aan het einde van de reis werd van hen verwacht dat ze een dunbevolkt bebost gebied zouden zien, zoals typerend voor deze orde. Het was hier dat een nieuw klooster zou worden gesticht, dankzij de vijfde Tsjechische koning - Přemysl Otakar II. In de kloostermuren werd een kostbaar relikwie, een doorn uit de kroon van Christus, opgeslagen in de kristallen doos en de nieuwe abdij op de doornenkroon genoemd. Sinds de 17e eeuw wordt de naam Zlatá Koruna (Gouden Kroon) gebruikt.

De stichter schonk uitgebreid land aan Zlatá Koruna, dat vervolgens werd gesteund door andere donoren, waardoor het klooster in de 14e eeuw kon floreren. De glorie van de Gouden Kroon vervaagde echter tijdens de Hussite-oorlogen. In 1420 werd hij aangevallen door de Hussieten, die de gebouwen in brand staken en grote schade aanrichtten. De monniken verlieten het klooster voor 17 jaar. De Rosenbergs, gevestigd in het nabijgelegen Český Krumlov, sloegen destijds kloostergoederen aan, die nooit aan hun oorspronkelijke eigenaar waren teruggegeven. De monniken hadden niet de middelen om het klooster te vernieuwen en konden daarom tot de 17e eeuw geen gebruik maken van de verwoeste kloosterkerk en een groot klooster.

Na de Dertigjarige Oorlog, waarin het klooster leed aan plunderingen, keerde de Zlatá Koruna echter terug en behoorde het zelfs tot de modelkloosters van de provincie Boheems-Moravië Cisterciënzer in de tweede helft van de 17e eeuw. In die tijd werd het klooster kostbaar gerestaureerd.

Een andere periode van voorspoed was de tweede helft van de 18e eeuw tijdens de laatste abt Bohumír Bylanský, die zorgvuldig zorgde voor de spirituele en materiële aspecten van het kloosterleven. Hij richtte bijvoorbeeld een school op voor kinderen van lokale vakken, waar hij les kreeg volgens de toen moderne illustratieve methode. Hij liet ook het interieur van het klooster in rococostijl inrichten en veranderde de kloostertuinen. Helaas werd pas in 1785 de veelbelovende ontwikkeling van het klooster onverwacht beëindigd door het besluit van keizer Joseph II. en sinds die tijd is het religieuze leven hier absoluut opgehouden.

De kloostergebouwen werden vervolgens gekocht door de Schwarzenbergs van Krumlov (1787), die het huurden voor ongeschikte industriële operaties. Vooral de gieterij en de technische fabriek in het klooster (in de tweede helft van de 19e eeuw) hebben de kloosterarchitectuur ernstig beschadigd. Gelukkig werden deze fabrieken gestopt in 1909 en begon men met de heropbouw van kloostergebouwen, die plaatsvond sinds 1938 en tijdens de Tweede Wereldoorlog onder leiding van architect Fidra.

In 1947 werd het klooster in beslag genomen door de Schwarzenbergs op basis van Wet nr. 143/1947 Coll. (informele naam Lex Schwarzenberg). Van 1979 tot 2000 werd het beheerd door de Staatswetenschappelijke bibliotheek in České Budějovice en wordt het nu beheerd door het National Heritage Institute. In 1995 werd het klooster Zlatá Koruna uitgeroepen tot nationaal cultureel monument.

>>> Adres : Zlatá Koruna 1 <<<